

Begroeting

Zingen: *Johannes de Heer 836*

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Gebed

Zingen: *Weerklank 152: 4*

O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!
Deel mij Uw grote vrede,
deel mij Uw hemel mede
en leid mij in het Vaderhuis.

Schriftlezing (door Karin Blomsma): *Johannes 18: 12-14 en 19-24*

De afdeling *soldaten* dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden Hem. En zij leidden Hem weg, eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was. Kajafas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één Mens voor het volk zou sterven.

De hogepriester dan ondervroeg Jezus over Zijn discipelen en over Zijn onderricht. Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb. En toen Hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: Antwoordt U zo de hogepriester? Jezus antwoordde hem: Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als *het terecht was*, waarom slaat u Mij *dan*? Annas nu had Hem gebonden naar Kajafas, de hogepriester, gezonden.

Zingen: *Opwekking 706*

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?

Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt,
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U Mij?

Zie wat Jezus heeft gedaan,
in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer Zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: Het is volbracht!
Waarlijk, Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door Zijn wonden genezen wij,
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Meditatie: "Ik ben het Brood dat Leven geeft"

Stilte

Luisterlied: Jezus, onze Messias (Christian Verwoerd)

Wat een tijd breekt er aan als de Vredevorst
Uit de hemel komt met majesteit
Dan wordt alles vervuld van Zijn heerlijkheid
Hij zal Koning van de vrede zijn

Jezus, onze Messias
Hij maakt alles nieuw als Hij verschijnt
Volk van God, maak Hem groot, onze
Vredevorst
Laat Zijn Naam voor altijd geprezen zijn

Wat een tijd breekt er aan als uit ieder land
Massa's mensen stromen naar Zijn troon
Als Jeruzalem wordt tot het middelpunt
Van de heerschappij van Davids Zoon

Jezus, onze Messias
Hij maakt alles nieuw als Hij verschijnt
Volk van God, maak Hem groot, onze
Vredevorst
Laat Zijn Naam voor altijd geprezen zijn

Wat een tijd breekt er aan als het dierenrijk
Weer in vrede met de mensheid leeft
Als een baby zelfs tussen de slangen speelt
En een wolf zich bij een lam begeeft

Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Juicht wat Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Jezus, onze Messias
Hij maakt alles nieuw als Hij verschijnt
Volk van God, maak Hem groot, onze
Vredevorst
Laat Zijn Naam voor altijd geprezen zijn

Wat een tijd breekt er aan als we werk'lijk
zien
Dat Gods volk een ware eenheid is
Straks slechts één kudde, één Herder die ons
leidt
Ja, verdeeldheid wordt geschiedenis

Jezus, onze Messias
Hij maakt alles nieuw als Hij verschijnt
Volk van God, maak Hem groot, onze
Vredevorst
Laat Zijn Naam voor altijd geprezen zijn

Volk van God, maak Hem groot, onze
Vredevorst
Laat Zijn Naam voor altijd geprezen zijn

Gedicht (door Jolanda Bruijnes): *Het broods des Levens (Joke van Sliedregt)*

Jezus Christus, 't Brood des Levens,
Uit de hemel neergedaald,
Zoon van God en mensen tevens,
Heeft voor onze schuld betaald.
Niets op aard' kan vrede geven
Dan het kruis van Golgotha...
Jezus' sterven geeft ons leven,
Wat een wonder van genâ!

Leer mij leven van Uw kruisdood,
Leer mij drinken van Uw bloed.
Wees voor mij geen steen van aanstoot,
Maar de bron die leven doet.
Leer mij van Uw vlees te eten,
Doe mij van mijzelf ontdaan,
Eigen wil en wet vergeten,
Zo de weg ten leven gaan.

Dankgebed

Slotlied: *Een toekomst vol van hoop (Sela)*

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Heenzending

Refrein

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein (3x)

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.